

Kesteren, 31 mei 2026

Vorbereidende stilte

Welkom en mededelingen (eventueel In memoriam)

Zingen *Lied 283: 1, 2 en 3*

Bemoediging en groet

Zingen *vervolg lied 283: 4 en 5*

Kyrie

Lofzang 867

Voorganger: Wij openen de Schriften. Hoor naar het woord van God
Allen: WIJ HEBBEN ONZE OREN OPEN

Schriftlezing Psalm 91 lector

Voorganger Voor het woord van God in ons midden, voor het woord
van God in deze wereld, voor het woord van God in
onze harten
Allen: ZEGGEN WIJ GOD DANK!

Zingen Lied 756: 1 t/m 5

Gedicht *Moed* van Anton Ent, (pagina 1472 van het liedboek) lector

Zingen lied 848

Overdenking

Meditatief orgelspel

Gebeden

Aandacht voor de inzameling

Slotlied 423

Wegzending

links: Ik hoop dat jullie weg niet te moeilijk zal zijn
rechts: en dat jullie de wind niet teveel tegen hebben
links: laat de zon jullie gezicht verwarmen
rechts: en jullie, wordt niet te nat van de regen
links: wees veilig in de hand van God, totdat wij elkaar weer zien.
rechts: Wees veilig in de hand van God.

Zegen

Voorganger: zegen

Allen: Amen